

God en spaghetti

Wanneer ik in gesprek ben met mensen die het maar vreemd of dom vinden dat ik geloof in een God en Schepper, hoor ik regelmatig het argument dat het toch niet te bewijzen is dat er een god bestaat. Of dat het niet uitmaakt waar je in gelooft zolang je er zelf maar wat aan hebt.

Over het algemeen nemen mensen niet bijzonder veel aanstoot aan 'gelovigen', behalve wanneer dat mensen zijn die bijvoorbeeld de bijbel letterlijk nemen en er tijd voor nemen alles te bestuderen, begrijpen en uit te leggen. Wanneer deze 'gelovigen' ook nog eens geloven in een jonge aarde en er schik in hebben evolutie propaganda onderuit te halen, word het veel atheïsten te heet onder de voeten.

In 2005 was er een jongeman die het allemaal teveel werd. Op een school in Kansas werd het toegestaan om Intelligent Design als alternatief naast evolutie te onderwijzen. Hij schreef een [open brief](#) naar de leerlingenraad, waarin hij voorstelde dat zijn zojuist verzonden religie "pastafarianisme", net zoveel recht had om onderwezen te worden. Voor een atheïst is de gedachte hierachter eenvoudig: Je kan net zo goed geloven in een vliegend spaghetti monster als in welke andere god dan ook. Er zou toch niemand zijn die aan kan tonen wie er wel of geen gelijk heeft.

Ian Juby, een mede creationist spendeert veel tijd aan het weerleggen van argumenten van atheïsten en evolutionisten en toont dit in zijn wekelijkse show "Genesis Week". Ik mocht Ian Juby voor de show van deze week een handje meehelpen en heb voor zijn nieuwste rant "The Flying Spaghetti Monster?" een daadwerkelijk vliegend spaghetti monster gemaakt. Bekijk de video hierboven om Ian's argumenten te horen waarom het wel uitmaakt wat je gelooft, en hoe je er achter kunt komen wat waar is.

Zoals ik altijd graag toevoeg: test alles! Je kan eenvoudig afwijzen wat je iemand hoort zeggen omdat je het niet kan geloven of omdat je liever iets anders gelooft wat jou beter uitkomt. Ik stel zelf graag alles op de proef, wat ik zelf geloof en waar anderen mee aankomen. Dat is de enige manier om wat bij te leren, en te weten of de opgedane kennis ook betrouwbaar is. Heb jij jouw geloof (of ongeloof) wel eens op de proef gesteld?

Het filmpje hierboven is trouwens alleen de "rant" zoals deze in de show Genesis Week is verschenen [Klik hier voor de volledige show](#).



**HAVE YOU BEEN TOUCHED
BY HIS NOODLY APPENDAGE?**

www.venganza.org